



Met liefde en mooie herinneringen nemen we afscheid van

mevrouw

Irena Vandenbroucke

.echtgenote van
de heer Eugeen Verbeke

Geboren te Harelbeke op 3 oktober 1933
en zachtjes ingeslapen te Kuurne op 21 september 2024

We nodigen u vriendelijk uit om, samen met ons, Irena voor een laatste maal liefdevol te omringen in de kapel van het WZC De Heilige Familie, Gasthuisstraat 24 te Kuurne,
op **zaterdag 28 september 2024 om 10.30 uur.**



Irène en Eugeen moesten hun dochttertje Caroline afgeven bij de geboorte
Afscheid nemen is niet altijd eenvoudig, vroeger al zeker niet.
Daarom nemen we haar mee, als de mooiste ster hoog aan de hemel,
tijdens de uitvaart van haar mama.



Er is gelegenheid tot rouwgroet na de dienst.

Irena wordt in intieme kring bijgezet op het urneveld van het kerkhof te Kuurne.

Een vaarwel, een stil moment, een laatste groet kan in de
rouwkamer van Begrafenissen Vanwynsberghe, Sint-Michielsweg 11 te Kuurne,
iedere dag van 16.00 tot 18.30 uur, tot en met donderdag.

Als de ziele luistert.

*Als de ziele luistert
spreekt het al een taal dat leeft,
't lijzigste gefluister
ook een taal en teken heeft:
blâren van de boomen
kouten met malkaar gezwind,
baren in de stroomen
klappen luide en gezwind,
wind en wee en wolken,
wegelen van Gods heiligen voet,
talen en vertolken
't diep gedoken Woord zoo zoet...
Als de ziele luistert!*

Guido Gezelle

Dit melden u:

Haar echtgenoot:

Eugeen VERBEKE

Haar kinderen:

Caroline(†) VERBEKE

Lucia VERBEKE en Alain HENDRICKX

De aanverwante families:

VANDENBROUCKE, DEJAEGHERE, VERBEKE en DEGEZELLE.

Een speciaal woord van dank aan haar huisarts Dr. Ph. Soenen
en het personeel van het WZC Heilige Familie afdeling de wijngaard te Kuurne.

Rouwadres:

Kerkstraat 16, 8520 Kuurne

Digitaal condoleren: www.begrafenissenvanwynsberghe.be