



We nemen afscheid van

de heer

Patrick Roosens

levensgezel van
mevrouw Dariane Maes

Patrick werd geboren te Ukkel op 11 december 1961
en is van ons heengegaan te Kuurne op 14 april 2024.

Het afscheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de aula
van het uitvaartcentrum Vanwynsberghe, Sint-Michielsweg 11 te Kuurne
(ruime parking achteraan de St.-Pieterskerk)
op **vrijdag 19 april 2024 om 10.30 uur.**

Aansluitend zullen we in familiekring zijn as aan de aarde toevertrouwen
op de begraafplaats te Kuurne.

DIT BERICHT GELDT ALS ENIGE KENNISGEVING.

Bewaar het beeld van Patrick in uw hart.
Er is geen begroeting voorzien in het funerarium.

Patrick blijft voor altijd verder leven in de harten van:

Zijn kinderen en kleinkinderen:

Frederik en Jessica Maertens - Roosens
Jef en Gust

Stijn Roosens

Zijn ouders:

Theo en Octavie Roosens - Lacus

Zijn zus, schoonbroer, neven en nichten:

Hendrik en Carine Duyvejonck - Roosens
Romi, Ferre, Luke

Zijn partner:

Dariane Maes
Sharon Delabie
Juliette en Amélie

Manolito en Julie Balcaen - Delabie

Jules, Manon en ♥

Rouwadres:

Oude Bellegemstraat 5, 8550 Zwevegem.

Condoleren kan ook via: www.begrafenissenvanwynsberghe.be