

Soms is er zoveel wat we voelen maar zo weinig wat we kunnen zeggen...

de heer

Jean-Louis Lemey

Jean-Louis werd geboren te Kortrijk op 5 mei 1973
en is er van ons heengegaan op 30 april 2024.

Het afscheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de aula
van het uitvaartcentrum Vanwynsberghe, Sint-Michielsweg 11 te Kuurne
(ruime parking achteraan de St.-Pieterskerk)
op zaterdag 11 mei 2024 om 10.30 uur

Aansluitend begeleiden we Jean-Louis naar zijn laatste rustplaats
op de begraafplaats te Kuurne.

Een vaarwel, een stil moment, een laatste groet kan in de
rouwkamer van begrafenissen Vanwynsberghe, Sint-Michielsweg 11 te Kuurne,
iedere dag van 16.00 tot 18.30 uur zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur,
tot en met dinsdag, zondag gesloten.

Jean-Louis blijft voor altijd verder leven in de harten van:

Zijn kinderen:

Elise Lemey en Rune Vanhoe

Emile Lemey

Zijn ouders:

Luc(†) en Jeannine Lemey - Vercruysse, Luc Vandesteene

Zijn broer, schoonzus en nichten:

Philippe en Lieve Lemey - Van Hoovels

Hanne

Margot

De aanverwante families:

Lemey - Vercruysse

Rouwadres:

Abeelstraat 3, 8793 Waregem

Condoleren kan ook via: www.begrafenissenvanwynsberghe.be